



Nieuwsbrief SDWH Herfst 2015

www.sdwh.nl

Aan alle sponsors, belangstellenden en vrienden van de SDWH.

Sinds de laatste nieuwsbrief is er weer veel gebeurd in India. Met deze brief willen we jullie graag op de hoogte houden van de ontwikkelingen in India.



In de zomer van 2014 kwam Swartha bij ons wonen. 16 jaar, HIV positief en zwanger. Op 24 september is ze bevallen van Thom die bij zijn geboorte 1500 gram woog. Dankzij jullie steun konden wij deze baby

opvangen en gaat het nu goed met hem. Inmiddels is het een gezonde baby en het zal niet lang meer duren voor hij gaat lopen.

Het gaat ook goed met de kinderen die vorig schooljaar voor het eerst naar hun nieuwe school gingen. Een geweldige verbetering in de manier van onderwijs en dat is te merken. Alleen waren de toiletten op deze school in een erbarmelijke staat. Zo erg dat niemand meer gebruik maakte van deze toiletten en de kinderen in het open veld hun behoefte moesten doen. Dankzij een actie van Patricia ten Rouwelaar kwam er ruim voldoende geld binnen om deze toiletten te vernieuwen. De school en alle kinderen zijn hier enorm dankbaar voor.



Asha Jyothi.

Sinds lange tijd ondersteunt SDWH Asha Jyothi in India. Het tehuis voor kinderen met een beperking. Dit is destijds ontstaan door de hulpvraag van Asha Jyothi dat er op dat moment erbarmelijk aan toe was. In de afgelopen jaren heeft SDWH financiële hulp aan Asha Jyothi geboden in de vorm van geld, sponsoring van kinderen, maar ook v.w.b. het realiseren van nieuwe onderkomens, onderwijs, gezondheid, duurzame energie etc. In de loop der tijd kreeg Asha Jyothi van meerdere kanten ondersteuning, voornamelijk vanuit Amerika, maar ook vanuit India zelf. Asha Jyothi is inmiddels met die ondersteuning goed in staat om het goede werk voort te zetten zonder SDWH. Daarom heeft SDWH besloten de financiële ondersteuning aan Asha Jyothi te gaan stoppen en zich volledig te richten op de twee andere projecten van SDWH in Tulip Garden en Korokkullu. Asha Jyothi bedankt alle sponsors die al die jaren zoveel ondersteuning hebben geboden. Uiteraard blijven we contact houden en zondig op ad hoc basis ondersteuning geven

Erg blij zijn we met de nieuwe kunststof ramen in Tulip Garden. Afgelopen winter was het ook in India erg koud. Dankzij een gulle gift konden we Tulip Garden voorzien van nieuwe kunststof ramen waardoor het niet meer inregent of naar binnen waait. De kinderen werd ziek van het vocht binnen en koude wind die gewoon naar binnen waaide. Heel veel dank hiervoor.



Dankzij een actie van Patricia ten Rouwelaar kon ze 30 kilo aan lego meenemen. De kinderen vinden het geweldig. Hele ochtenden en middagen is er al mee gespeeld. Ze bouwen huizen, auto's, hotels, garages en nog veel meer. Heel veel dank hiervoor aan alle gevers.

Dankzij een gulle gever konden we eindelijk een nieuwe jeep aanschaffen. De oude jeep was niet meer te repareren. De jeep gebruiken wij om ons tussen de verschillende huizen te verplaatsten en om met de kinderen naar het ziekenhuis in de stad te gaan, zo'n 25 kilometer verderop. De meeste kinderen moeten daar 1 x per maand naar toe voor controle en/of laboratorium onderzoek. Het is te duur om dat met de schoolbus te doen vanwege het hoge brandstofverbruik. De kwaliteit van de wegen is erg slecht in India en daarom is een goede jeep onontbeerlijk voor ons.



Blij zijn we met het jaarlijkse bezoek van de kinderartsen uit Nederland. De artsen kijken de kinderen allemaal na en overleggen met de plaatselijk artsen. Zo dragen ze ook kennis over aan de artsen in India en daar is de plaatselijke bevolking ook weer mee gebaat. Mede dankzij deze artsen gaat het goed met de gezondheid van alle kinderen.



Ook in deze zomervakantie konden we weer rekenen op een aantal vrijwilligers zoals Patrick, Wonna, Pascal en Marijke die speciaal in deze warme periode al voor de derde keer naar India komen om leuke dingen met de kinderen te doen zoals een dagje naar het zwembad, een keer naar de film en gewoon op het terrein leuke spelletjes doen. Samen met alle kinderen werd er een feestelijke maaltijd bereid. De kinderen hebben genoten van deze periode



De operatie van Shanti

Shanti is onze geweldige kokkin. Ze staat 7 dagen per week



voor de kinderen klaar. Elke morgen staat ze om 4 op om te gaan koken voor het ontbijt. Na het ontbijt begint ze meteen met de lunch. Die brengen we dan tussen de middag naar school zodat de kinderen een gezonde maaltijd krijgen. Daarna is het natuurlijk weer tijd om te beginnen met het avondeten. De kinderen zijn dol op haar, niet alleen vanwege haar lekkere koken, maar ze is ook een moeder voor de kinderen. Ze neemt de tijd om te praten met de kinderen. Onlangs werd Shanti ziek en na een aantal onderzoeken bleek dat ze een tumor in haar buik had die operatief verwijderd moest worden. Ze werd opgenomen in het ziekenhuis en er bleek een tumor te zitten van wel 7 kilo. Gelukkig was de tumor goedaardig. Ze mocht na de operatie 3 maanden niet werken. Ze is inmiddels weer goed aan het herstellen en we verwachten dat ze aan het einde van het jaar weer helemaal mee kan werken. Zo'n operatie is in India niet verzekerd en moesten we zelf betalen. Dankzij een fors aantal goede gevers is het ook gelukt dit bedrag bij elkaar te krijgen. Shanti is iedereen daar enorm dankbaar voor.

Werken van onze Kinderen in het v.d. Togt Museum

Afgelopen zomervakantie hebben onze kinderen een groot aantal prachtige tekeningen en schilderijen gemaakt die we ten toon mochten stellen in het Amstelveense van der Togt Museum. Veel bezoekers kwamen deze kunstwerken bewonderen. Uiteindelijk zijn ze bijna allemaal verkocht. De opbrengst komt natuurlijk weer ten goede van de kinderen.



Plannen voor de komende tijd.

Ook in de komende periode zal de nadruk blijven liggen op de opleidingen en het onderwijs van de kinderen. De kosten van onderwijs zijn ook in India enorm gestegen. Voor een aantal kinderen zoeken we nog naar sponsoring van de studiekosten zodat ook deze kinderen straks een kans op een baan en een goede toekomst hebben. We zoeken nog naar extra personeel om de kinderen te begeleiden bij het maken van hun huiswerk.

In de komende tijd zullen we ook moeten werken aan het onderhoud van de gebouwen. Het schilderwerk van het grote meisjeshuis, het jongenshuis en het gastenverblijf moet nodig weer een keer aangepakt worden. Door het warme en vochtige klimaat is dit vaker nodig dan in Nederland.

Om ons werk in India te kunnen blijven doen hebben wij uw steun hard nodig. In het bijzonder hebben wij voor de komende periode de volgende wensen:

Er zijn nog steeds een aantal kinderen die geen sponsor hebben. Weet u iemand die een kind zou willen sponsoren, dan horen we dat graag. Zonder deze sponsoring wordt het voor ons erg moeilijk om voor deze kinderen te blijven zorgen.

- Studiekosten en kosten van begeleiding
- Schooltassen voor alle kinderen.
- Voor alle kinderen een nieuwe handdoek van 1,25 per stuk
- Een dag fruit voor alle kinderen kost 10,- per huis.
- Een feestelijke maaltijd kost 50,- per huis.

-Sponsoring voor de salarissen van ons personeel. Bijvoorbeeld de man die ons vee verzorgt kost 125,- per maand of de vrouw die de koeienpoep vermengt en in de biogasinstallatie doet krijgt daarvoor 90,- euro per maand.

Op onze site staat een uitgebreide lijst van al onze wensen. Zo kunt u ook heel gericht doneren.

Het lijkt nog ver weg maar we denken al weer aan de kerstperiode. Alleen met uw financiële hulp kunnen wij met de kinderen een mooie kerst vieren inclusief een setje nieuwe kleding en een klein cadeautje.

Wij zijn nog op zoek naar mensen die ons voor een vast bedrag per maand willen steunen. Wij zijn al blij vanaf 5,- euro per maand. Aanmelden als donateur of vriend van de SDWH kan via de site of stuur een mail naar penningmeester.sdwh@gmail.com.

Bankrekeningnummer NL 81 RABO 035 18 89 086
Website www.sdwh.nl Email : sdwh@ziggo.nl of penningmeester.sdwh@gmail.com

Stichting de Derde Wereld Hulp is ingeschreven in de kamer van koophandel onder nummer 41244465. Onze stichting heeft de ANBI status waardoor uw giften aftrekbaar zijn voor de belasting. (RSIN 815569786)