

Geachte donateurs, belangstellenden en vrienden, Graag informeren we u over de recente activiteiten van de Stichting Derde Wereld Hulp. Er is in het afgelopen jaar veel gebeurd.

Tulip Garden

In Tulip Garden, ons huis voor met HIV besmette kinderen, wonen nu 48 kinderen. Een aantal van hen gaat naar school met de eigen schoolbus, sommigen gaan op de fiets. Dr. Louise



Spanjersberg waakt over hun gezondheid, samen met verpleegkundige Mary en de dokter in het plaatselijke Government Ziekenhuis. KNO arts Themans heeft met de hulp van Nederlandse verpleegkundigen zowel onze kinderen als de kinderen in het dorp nagekeken.

Met sponsorgeld hebben we een vuilverbrandingsplaats gemaakt. Dit is vrij uniek. Men is gewend het vuil te dumpen op vuilnishopen. Onlangs hebben we in het dorp waar Tulip Garden staat, de dorpschool opgeknapt. Met onze koeien gaat het goed: ze geven voldoende melk voor alle kinderen in Tulip Garden.



Dankzij gezondheidscentrum Aemstelwijk kunnen we de noodzakelijke uitbreiding van ons terrein realiseren. Ook gaan we een onderkomen voor ons personeel bouwen.

De Technische School is klaar, o.a. dankzij de inzet van Sjaak Versluis, Jan Schouten en Aad Bijzet. We starten nu met beroepsopleidingen voor timmerman, loodgieter en elektriciens. De naaicursussen zijn al begonnen.



Asha Jyothi

Asha Jyothi, ons huis voor geestelijk en/of lichamelijk gehandicapte kinderen, is blij met de nieuwe keuken en voorraadruimte en met de omheining inclusief toegangshek. Nu het terrein voor het huis is opgehoogd en bestraat kunnen kinderen met rolstoelen en kunstledematen fijn buitenspelen. Een belangrijke verbetering dankzij de giften uit Nederland.

Korukollu

In het hostel in Korukollu wonen kinderen van arme dagloners. We hebben het in zeer slechte staat verkerende jongenshuis grondig aangepakt. Donaties uit Nederland en de inzet van o.a. Martijn Schermer, Peter van Coeverden, Aad Bijzet, Anja en Robert Stout maakten renovatie en vernieuwing mogelijk. Resultaat is een prachtig onderkomen inclusief keuken voor dertig jongetjes.



Het meisjeshuis en de klaslokalen zijn geschilderd en worden deels betegeld. Voor de straatverlichting is er een lantaarnpaal op zonnecollectoren. Op het terrein komen nieuwe lokalen en slaapzalen. Ook willen we hier een groentetuin. We zijn hiervoor op zoek naar sponsoren.



Bedankt voor uw bijdrage.

Zonder financiële steun uit Nederland zijn we nergens. We danken u dan ook heel hartelijk voor uw bijdrage. Voor de kinderen in Tulip Garden, Asha Jyothi en Korukollu zijn we nog op zoek naar sponsors. Informatie vindt u op www.sdwh.nl en op het bij ons te verkrijgen 'aanvraagformulier sponsorkinderen'. Uiteraard zijn alle andere giften van harte welkom.

Vriendelijke groet,

Stichting Derde Wereld Hulp

Margreet van Coeverden,

Oostermeerweg 1, 1184 TS Amstelveen www.sdwh.nl

Bankrekening 3518.89.086 of 4346.90.325, t.n.v. Stichting Derde Wereld Hulp te Amstelveen



Van een enthousiaste bezoeker

In de bibliotheek in Ouderkerk a/d Amstel zag ik een folder over de Stichting Derde Wereld Hulp. Juist dat ene zinnetje raakte mij zo: 'Heeft u belangstelling om zelf eens deze projecten in Vijayawada te bezoeken, dan bent u van harte welkom. Dat is wat ik wilde!' Margreet vroeg me of ik in mei kon gaan. De kinderen hebben dan zomervakantie en het zou fijn zijn als er leuke dingen werden georganiseerd.

Van 9 mei t/m 7 juni was ik in Tulip Garden, samen met vrijwilligster Sanne Senft en de eerste weken ook met Peter en Margreet. We deden spelletjes met de kinderen en maakten zelfs een uitje naar het waterpark. Ook begeleidden we een aantal bezoeken aan het ziekenhuis. We gaven de kinderen veel aandacht en hebben erg met ze gelachen, (en gehuild).

Het was heel bijzonder om in Tulip Garden te zijn. De kinderen zitten in mijn hart en ik denk elke dag aan ze. Gelukkig hoor ik regelmatig hoe het met ze gaat.

Volgend jaar mei hoop ik weer naar Tulip Garden te reizen. Ook weer om juist in de vakantie iets extra's te kunnen geven. Ik heb grote bewondering voor wat er allemaal tot stand is gekomen, maar weet ook dat er nog veel moet gebeuren.

Daar is veel geld voor nodig. Ik ga mijn familie en vrienden weer vragen om donaties en hoop net met een mooi bedrag terug te keren naar Tulip Garden.

Hartelijke groet van Marijke van Barneveld.



Marijke te midden van een groepje kinderen

Zes leerlingen en drie leraren van het Lentiz Collega (voorheen het Accent college) in Vlaardingen brachten in maart jl. een bezoek aan India om een sportplaats aan te leggen in Tulip Garden. Het Lentiz college had wederom geld opgehaald en kon een groot deel van onze nieuwe technische school, de sportplaats en het speelhuisje bij Tulip Garden financieren.

